



Leesplein 6-12 jaar: 5 spannende boeken voor lezers van De ridders van de ronde van de keukentafel (Zoeklicht Dyslexie toptitel)

Zou jij ook wel op een kasteel willen passen? Deze dyslexie-uitgave van het originele boek heeft een aangepaste tekst in dyslexie-vriendelijke lettertype. *Welke boeken gaan ook over ridders en kastelen? 7 doorleestips bij De ridders van de ronde keukentafel.*



[De ridders van de ronde van de keukentafel](#) - Mark Tijsmans

Als hun vaders ten strijde trekken en hun moeders gaan shoppen in Londen, moeten Arthur en zijn vrienden op kasteel Camelot voor zichzelf zorgen.



[Het geheim van ridder Leander](#) - Marion van de Coolwijk

Op een dag verschijnt er een nieuwe ridder aan de poort van het kasteel. Edo wordt zijn nieuwe schildknaap. Hij ontdekt dat zijn baas iemand anders is dan hij voorgeeft te zijn. Wat is het geheim van ridder Leander?



[Ridders en kastelen](#) - Arend van Dam

Heb jij wel eens een echt kasteel gezien? In Nederland, of tijdens je vakantie in het buitenland misschien? Over die kastelen valt heel wat te vertellen! In dit boek vind je acht verhalen over kastelen en over hun beroemde bewoners, zoals Karel de Grote, Floris V en Hugo de Groot!



Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten over de ridders - Sarah Devos

Wie mocht er ridder worden? Wat zijn kruistochten en bedevaarten? Op een grappige manier vertellen professor Kleinbrein en intelligent konijn je alles wat je over ridders wilt weten. Hoe werd je ridder en wat deden ze eigenlijk? Professor Breinstein vertelt je, met veel grapjes, alles wat je maar weten wilt over ridders.



Middeleeuwse ridders - Charlotte Guillan

Hoe werd je in de middeleeuwen ridder? Welke wapens had je? Hoe vchten gladiatoren in de arena? Wat was het favoriete wapen van een ninja? Waarom droegen middeleeuwse ridders een harnas? De reeks Stoere strijders laat je kennismaken met een aantal bekende krijgers uit de geschiedenis. Je leest over wapens, veldslagen en helden uit de hele wereld.



Verdwaald in een kasteel - Henk Hardeman

Het kinderfeestje van Fleur is midden in het bos, in een kasteel. Lang geleden zijn twee kinderen verdwenen in het kasteel. Bas en Fleur gaan stiekem op onderzoek uit, maar ze verdwalen. Dan doen ze een heel griezelige verdwalen. Met meeles cd.



Wees blij dat je geen middeleeuwse ridder bent - Fiona Macdonald, Fiona

Stel je voor... je groeit op in een kasteel in de middeleeuwen. Je wilt niets liever dan ridder worden. Wat moet je dan doen? Lees de tips en de waarschuwingen en ontdek alles over het leven van een ridder.

Meer lezen? Kijk in de lijst [Geschiedenis](#) of bij [Makkelijk lezen](#)

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Marjan Teesink van Rijnbrink & Petra Willems van Bibliotheek Staphorst