

Leesplein 6-12 jaar: 6 spannende boeken voor lezers van *Buiten is het oorlog*

Het verhaal van Anne Frank grijpt mensen nog steeds aan. Miljoenen jongeren en volwassenen lezen haar dagboek en ook jonge kinderen horen thuis of op school over Anne, de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Met hun klas of familie bezoeken zij het Anne Frank Huis.



Buiten is het oorlog - Janny van der Molen

Wat voor meisje was Anne Frank? Welke vriendinnen had ze en wat speelde ze? Hoe kwam ze in het achterhuis terecht en hoe leefde ze daar? Leef mee met een gewoon vrolijk meisje wiens leven overhoop gegooid wordt door de Tweede Wereldoorlog.

Uitgeverij Ploegsma vatte het plan op om speciaal voor kinderen vanaf acht jaar een boek te maken. Het doel: een zorgvuldige en liefdevolle beschrijving van Annes leven die inhoudelijk zo dicht mogelijk bij de historische bronnen en feiten blijft. Janny van der Molen beschrijft het leven van Anne Frank aan de hand van tien thema's: lachen, familie, school, oorlog, angst, onderduiken, schrijven, moed houden, verliefd zijn en verraad.

Doorleestips:

Vond jij *Buiten is het oorlog* ook zo mooi? Lees dan ook eens de volgende boeken over de Tweede Wereldoorlog



Een medaille voor Leroy - Michael Morpurgo

Michael kan zich zijn vader niet herinneren, want hij was nog niet geboren toen deze als RAF-piloot in de Tweede Wereldoorlog omkwam. Hij wordt door zijn moeder opgevoed en komt vaak bij zijn tantes die zijn vader goed gekend hebben. Veel is er over hem niet bekend en zijn moeder gaat ook niet op zijn vragen in. Als een van de tantes overlijdt, krijgt Michael jaren later een ingelijste foto van zijn vader. Als de foto valt en het glas breekt, ontdekt hij een schriftje achter de foto waarin zijn overleden tante meer vertelt over de familiegeschiedenis en dus ook over zijn vader. En daarmee verandert er alles voor Michael.



Familiegeheim - Caja Cazemier

Eva ontmoet op de begrafenis van haar opa voor het eerst haar tante en nicht Annefloor. Ze ziet daar ook een oude dame, die zich op de achtergrond houdt. Dat roept vragen bij haar op, over haar familie en over het verleden. Wat is er aan de hand en waarom wilt haar moeder nooit over vroeger vertellen. Samen met Annefloor duikt ze in de familiegeschiedenis. Ze komen erachter dat hun grootvader in de Tweede Wereldoorlog SS'er was. Het hotel is nog steeds in de familie en wordt inmiddels gerund door de moeder van Annefloor. De familiegeschiedenis is pijnlijk, en heeft tot verwijdering tussen hun moeders geleid. Kunnen Eva en Annefloor daar nog iets aan veranderen?



Opgejaagd - Lydia Rood

Dat de Duitsers in de oorlog het vooral op joodse mensen hadden gemunt, weet je misschien al. Maar wist je dat de nazi's ook fel tegen Sinti waren? Sinti worden ook wel zigeuners genoemd. Maira komt uit een familie van Sinti. Op een dag wordt ze opgepakt en naar Westerbork gebracht. Van daaruit zal ze op de trein gezet worden en naar Auschwitz gaan. Maar Maira verstopt zich en ziet haar familie zonder haar vertrekken naar dit verschrikkelijke kamp. Alleen haar vader was ontsnapt. Naar hem gaat ze op zoek.



Soldaat Wojtek - Bibi Dumon Tak

Tijdens hun reis naar Palestina om daar de Engelse troepen te bevoorraden, vinden vijf Poolse soldaten een beertje. Ze besluiten het dier te houden en noemen het Wojtek. Hun meederen raken ook vertederd door de beer. Wojtek groeit op tussen de troepen, drinkt bier en rookt sigaretten met hen. Langzamerhand wordt hij ingezet voor oorlogsdoeleinden, zoals bommen dragen en spionnen laten praten.



Oorlog in de klas - Theo Engelen

Lex is op Roos, zijn Joodse klasgenootje. Zijn vader is lid van de NSB: Lex eist van hem dat hij Roos met rust laat. Maar zij moet toch naar kamp Vught, zijn vader houdt de SS'ers niet tegen. Lex is woedend en wanhopig. Hoe moet hij Roos helpen, als hij niet eens zijn eigen vader kan vertrouwen?