



**L Leesplein 6-12 jaar: 5 spannende piratenboeken voor lezers van:
*De dikke piraten van hiernaast***

Wie zou er nou niet naast echte piraten willen wonen? Michiel maakt de spannendste avonturen mee en 1 ding is zeker, hij hoeft zich nooit meer te vervelen. Welke boeken zijn net zo mooi en spannend? 4 doorleestips bij ***De dikke piraten van hiernaast***



Op een dag hoort Michiel een hoop kabaal buiten. Als hij gaat kijken, gelooft hij zijn ogen niet: naast hun huis verrijst een houten bouwwerk dat nog het meest op een schip lijkt. En dat is nog niet eens het vreemdste. Zijn nieuwe burens zijn namelijk piraten!

Doorleestips:

Vond jij de dikke piraten van hiernaast ook een van de allergrappigste en allerspannendste boeken ooit? Lees dan ook eens deze verhalen.

**Stel je voor dat je een oude kist op zolder vindt...
En dat er in die kist een vlag zit, met een doodskop.
En een kaart met een rijm erop.
Maar je kunt het alleen lezen als je het voor een spiegel houdt.
En stel je voor dat je dan ineens op een schip bent.
Een echt oud, houten schip. Een schip vol piraten!**



Wat gebeurt er toch allemaal op zee? Zodra het mistig wordt, verschijnt een oud piratenschip. Het vaart langs de kust en maakt de buurt onveilig. Bat Pat en de Silver Kids maken kennis met de geest van Kapitein Goudtand. Hij moet voor eeuwig langs de kust varen op zoek naar zijn verloren schat. Maar wat is die schat eigenlijk?



Een schitterende piratenboek vol met dingen om te zoeken en te tellen. Doorzoek piratenhavens, stormachtige zeeën en gezonken schepen om te zien of je alle verborgen schatten kunt vinden. Maar pas op voor de zeemonsters!

Dat piraten niet altijd geweld gebruiken om een schat buit te maken, bewijst Woeste Wannes wanneer hij het schip van kapitein Max aanvalt. Een andere stoere piraat is Isabella. Ja hoor, een meisje. Vrouwen aan boord, dat brengt toch ongeluk? Niets is minder waar. En wie dacht dat piraten na hun wilde avonturen zomaar als een blok in slaap vielen in hun schommelende kajuit, heeft het ook mis. Vraag het maar aan Bert de piraat...



Wie waren de meest bekende piraten?
Hoe kon je vroeger piraat worden?
Hoe leefden piraten?
Welke wapens gebruikten ze?
In dit boek kom je alles te weten over het leven van piraten.

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Ruud Meulendijks van Bibliotheek Helmond-Peel.