



Leesplein 6-12 jaar: Grappige boeken voor lezers van De keukenprinsen van Monaco – Reis naar het Høge Nøorden

Een moeilijke opdracht, het koude Noorden, een verloren vader. Welke boeken zijn net zo mooi en grappig? 4 doorleestips bij Reis naar het Høge Nøorden .



De keukenprins van Mocano 3 - De keukenprins van Mocano III - Reis naar het Høge Nøorde Auteur: [Mathilda Masters](#)

Wanneer Kokkie een postkaart ontvangt met daarop alleen maar de zin 'vader is verloren', is het hek van de dam. Kokkie is vastbesloten om naar het Høge Nøorden te reizen, om haar verdwenen vader op te sporen. Max en Trixie gaan met haar mee. Een razend spannend en dolkomisch verhaal vol vikingen, elanden en smørrebrød.

Doorleestips:

Vond jij Reis naar het Høge Nøorden ook een van de aller grappigste boeken ooit? Lees dan ook eens deze boeken.



Stijn uitvinder - Bommetje! Auteur: [René Van Der Velde](#)

Sinds Stijn uitvinder is geworden, vindt hij voor elk probleem een mooie oplossing. Een strafschoep nemen die ook echt het doel in gaat? Eitje. Het gras in de tuin maaien? Dat doet hij vanuit zijn luie stoel. En Stijn is dol op zijn hond, maar die vreselijke poepzakjes... Ook daar komt hij met een prima uitvinding vanaf!



321 superslimme dingen die je moet weten voor je 13 wordt

Auteur: [Mathilda Masters](#)

De encyclopedie van de 21ste eeuw

Wat de encyclopedie was voor de 20ste eeuw, is dit boek voor de 21ste eeuw: hapklare kennis in leuke weetjes. Wist je dat: - mammoetbomen even hoog zijn als een flatgebouw van 25 verdiepingen? - astronauten in een stofzuiger plassen? - de meeste mensen niet van clowns houden? - meer dan de helft van alle mensen in Azië woont? - een bidsprinkhaan maar één oor heeft? - baby's meer botten hebben dan volwassenen? - kometen uit ijs bestaan?



De piraten van hiernaast - De dikke Piraten van hiernaast omnibus

Auteur: [Reggie Naus](#)

Op een dag hoort Michiel een hoop kabaal buiten. Als hij gaat kijken, gelooft hij zijn ogen niet: naast hun huis verrijst een houten bouwwerk dat nog het meest op een schip lijkt. En dat is nog niet eens het vreemdste. Zijn nieuwe burens zijn namelijk piraten!



Noem je dat een sport? auteur Erik van Os en Ted van Lieshout

Waar denk je aan bij sport? Aan voetbal, handbal, dammen? Dat kan. Maar let op. Dit zijn nog eens een sporten! Neem een krekeltje in je mond. Spuug hem de lucht in, zo ver je kunt. Ren rondjes in je blootje. Doe een dansje met je hond. Gooi met je mobiel. Strijk de was op een bergtop. Spring van dak naar dak naar dak. Dat noem je nog eens sport!



De Vikingen! verhalen over de Noormannen in Nederland Auteur: [Arend van Dam](#)

De Vikingtijd is een van de spannendste periodes uit onze geschiedenis. Arend van Dam neemt je mee op reis door deze gevaarlijke, maar ook verrassende tijd. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, vielen de Vikingen ons land helemaal niet zomaar binnen, maar werden ze daar om gevraagd door een zeer hooggeplaatst persoon...

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Ruud & Irma van Bibliotheek Helmond en Zoetermeer