



## Leesplein 6-12 jaar: 6 grappige boeken voor lezers van *De griezels* van Roald Dahl

Viezigheid, absurde pesterijen en doordachte plannetjes om de ander te slim af te zijn. Verhalen vol narigheid en slechteriken, hier en daar een beetje spanning maar vooral slimmigheidjes en kolderieke humor. 5 doorleestips bij *Griezels*.



### [De Griezels](#) – Roald Dahl

De Griezels is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.

Meneer en mevrouw Griezel vormen een wel heel bijzonder stel. Ze doen alles om elkaar het leven zuur te maken. Zo stoppen ze Reuzenkribbebijters in elkaars bed en serveren ze levende Kronkelspaghetti als avondeten.

Ook de dieren zitten ze voortdurend in de weg. Meneer Griezel is namelijk gek op vogelpastei en hij droomt al jaren van zijn eigen grote ondersteboven-apencircus. Maar dan nemen de dieren wraak. En hoe!

### **Doorleestips:**

Vond jij *De Griezels* ook een van de allergrappigste boeken ooit? Lees dan ook eens deze verhalen.



### [Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist](#) – Tosca Menten

Dirkje Bakkes woont al zo lang als hij zich kan herinneren bij zijn nare oom Griep en tante Fop op hun brandnetelplantage. Totdat oom Griep een reuzenbrandnetel heeft gemaakt, moet Dirkje daar brandnetels trekken en sorteren. Maar een reuzenbrandnetel maak je niet zomaar. Of wel? Als Dirkje er per ongeluk zelf een heeft gemaakt, gaat het afschuwelijk mis...



### [De verschrikkelijke badmeester](#) - Jozua Douglas

Tegen zijn zin moet Lev van zijn vader op zwemtraining bij Brulboei, de allerberoemdste zwemkampioen ooit. Iedereen vindt hem te gek, want hij is knap en verzorgt zielige zeehondjes.

Maar Lev vindt hem de allerverschrikkelijkste badmeester ooit. Hij is grof en gemeen, hij is woest, ruw en wreed. Dan ontdekt Lev dat Brulboei een kind heeft ontvoerd. Met zijn buurmeisje Lita komt hij in actie. Kunnen zij de verschrikkelijke badmeester ontmaskeren?



[De gorgels](#) – Jochem Myjer

Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit een vreemd wezentje op de rand van zijn bed. Het lijkt wel een bolletje wol, met armpjes en beentjes en twee harige, puntige oren. Maar als Melle het licht aandoet, is het wezentje verdwenen. Als hij er op school over vertelt, lacht iedereen hem uit. Zelfs papa, die bioloog is, zegt dat het onzin is, dat zulke wezentjes niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij gezien heeft...



[Het ministerie van oplossingen](#) – Sanne Rooseboom

Nina is een avontuurlijk meisje van 11 jaar dat niet van stilzitten houdt. Haar vader is postbode en als hij op een dag een brief aan het mysterieuze Ministerie van Oplossingen mee naar huis neemt, schreeuwt die er natuurlijk om gelezen te worden. De brief is van de 9-jarige Ruben die op school gepest wordt door de gemene Sophia en haar vriendinnen. Hij hoopt dat het ministerie hem kan helpen dit op te lossen. Nina besluit dan om samen met haar beste vriendin, Alfa, Ruben te gaan helpen, aangezien zo'n ministerie natuurlijk niet echt bestaat. Maar dankzij Ruben en zijn stokoude buurvrouw ontdekken ze dat ze zich daarin vergissen: er heeft wel degelijk een Ministerie van Oplossingen bestaan. Ze kunnen zelfs meehelpen aan het opnieuw oprichten ervan, als Sophia hun geheim tenminste niet ontdekt...



[Pudding Tarzan](#) – Ole Lund Kirkegaard

Iwan Olsen is een miezerig jongetje, het mikpunt van pesterijen, de domste van de Was en de slechtste met gymnastiek. Iedereen vindt hem een domme slappe hap en noemt hem Pudding Twan. Maar.. op een dag spuugt hij verder, leest hij heter, fietst hij harder en voetbalt hij slimmer dan alle andere jongens. Die dag lijkt hij de echte Twan wel.



[Donderkat](#) – Thijs Goverde

Gaby en Michael kunnen hun oren niet geloven. Hun achterbuurman, meneer Dogger, blijkt een schurk te zijn. Niet gewoon een akelig mannetje, nee, een regelrechte levensechte schurk, die niet terugdeinst voor ontvoering, moord en doodslag. Dat zegt hun vader, en die kan het weten. Maar de politie gelooft hem niet en papa wordt in de gevangenis gegooid. Intussen maakt de geheimzinnige Donderkat de stad onveilig. Het ene na het andere gebouw wordt opgeblazen. Wie - of wat - is die Donderkat? En wat - of wie - is het oranje beest dat steeds in de buurt van de ontploffingen opduikt? Gaby en Michael ontdekken het allemaal, maar ze moeten wel rennen voor hun leven!



## Leesplein Doorleestips januari 2018



Meer lezen? Kijk in de lijst [Humor](#), [Stoere boeken](#) of [Pesten](#)

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Brenda van Bibliotheek aan den IJssel