



## Leesplein 10+ jaar: boeken voor lezers van *Oorlogswinter* van Jan Terlouw

Prachtige verhalen over een akelige periode in de geschiedenis: de tweede wereldoorlog.



### [Oorlogswinter](#) – Jan Terlouw

Een jongen van 15 maakt de laatste bittere oorlogswinter van 1944/45 door. Eerst als toeschouwer, later diep betrokken bij het ondergrondse werk. In het dorpje aan de IJssel komt hij voor gevaarlijke opdrachten te staan. Heel alleen. Niemand mag hij in vertrouwen nemen, want misplaatst vertrouwen kan het hele dorp in het ongeluk storten. Met zijn eenzaamheid groeit zijn onafhankelijkheid. Ook in de moeilijkste omstandigheden staat hij alleen. Hij moet zijn eigen oordeel vormen, zijn eigen beslissingen nemen als een volwassen man.

### Doorleestips:

Vijf verhalen over oorlogsellende, maar ook over vriendschap, vertrouwen, moed en hulp uit onverwachte hoek.



### [Sabel](#) – Suzanne Wouda

'Sabel' is het verhaal van Max, een jongen die tijdens de Duitse bezetting van Nederland samen met zijn familie wordt opgepakt en in Kamp Vught belandt. Hij heeft daar één houvast: de rode kater Sabel. Door de ogen van Max zien wij de wereld om hem heen steeds kleiner worden. Hij klampt zich vast aan kleine, alledaagse zaken en datgene wat hem vertrouwd is.



### [Ik kan nog steeds niet vliegen](#) – Anna Woltz

Zomer 1945. Luuk van dertien gaat naar Denemarken om aan te sterken na de hongerwinter. Drie maanden lang mag hij lui in het gras liggen en bessen met room eten. Maar op de boerderij zijn twee meisjes met een geheim; voor de Nederlandse Ida en de Deense Kirsten is de oorlog nog niet voorbij. Luuk dacht dat hij volwassen was na vijf jaar bezetting, maar kan hij Ida en Kirsten ook helpen?



[Naar het Noorden](#) – Koos Meinderts

Het is oorlog, het is winter en er is in de grote steden nauwelijks nog te eten. Jaap, Nel en Kleine Kees vertrekken per binnenschip met een grote groep ondervoede 'bleekneusjes' naar het platteland in het noorden waar nog wel voldoende voedsel is. Jaap wordt gescheiden van zijn zus en broertje en ondergebracht bij een kinderloos echtpaar, ver van huis. Hij moet letterlijk van zich afslaan om in zijn nieuwe wereldje waarin alles vreemd is een plek voor zichzelf op te eisen. Ondertussen gaat de oorlog gewoon door en vraagt hij zich af wanneer hij zijn ouders weer terugziet. Zouden ze nog wel leven? En

hoe vergaat het Nel en Kleine Kees?



[Post uit de oorlog](#) – Anna Woltz

1945: Willem gaat samen met zijn zusje op zoek naar eten. In de ijzige kou fietsen ze de stad uit. Misschien is er ergens nog een boer die spek verkoopt. Het is al bijna vijf jaar oorlog, en Amsterdam heeft honger. 2005: Danja mist de appelbomen en de rivier. Ze wilde helemaal niet naar Amsterdam verhuizen, maar het moest. En nu moet ze ook nog naar die rotschool. De enige leuke jongen daar ziet haar niet staan... Alles verandert als Danja post krijgt uit de oorlog. Willem wordt haar eerste vriend in Amsterdam. Maar dan hoort Danja dat hij in gevaar is. Ze moet hem redden!



[Hitlers kanarie](#) – Sandi Toksvig

Dit is een buitengewoon spannend verhaal over twee ondeugende Deense jongens, Bamse en Anton. Als hun land door de nazi's wordt bezet, moeten ze kiezen. Gaan ze in het verzet of fluiten ze elk deuntje dat Hitler wil, zoals brave kanariepietjes?

Als de nazi's de Deense Joden willen deporteren, blijkt er niemand thuis. Hoe zit dat? Welke rol hebben Bamse en Anton daarin gespeeld? Dit boek is geestig en realistisch geschreven. De moed van de gewone Denen, het verzet, de rol van de goede Duitsers, de verraders, de meelopers, alles komt aan bod.

Meer lezen? Kijk in de lijst Tweede Wereldoorlog

[https://www.leesplein.nl/JP\\_plein.php?hm=4&sm=2&forward=1&id=45](https://www.leesplein.nl/JP_plein.php?hm=4&sm=2&forward=1&id=45)

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Brenda van Bibliotheek aan den IJssel