



Leesplein 6-12 jaar: 3 vieze boeken voor lezers van Heel heel heel vies boek van Edward van de Vendel

Hou jij van vies? Van snot en van slijm? Van hondjes die van alles opeten bijvoorbeeld. En spugende katjes. Lees dan heel heel heel vies boek van Edward van de Vendel .



Heel heel heel vies boek – Edward van de Vendel

Dit is echt een vies boek. Een heel erg vies boek. Het gaat namelijk over snot en over slijm. En over nog veel meer vieze dingen. Hondjes die vanalles opeten bijvoorbeeld en spugende katjes. De teksten zijn kort en krachtig geschreven en er staan ook vieze stripjes in.

Dit boek hoort tot de serie Tijgerlezen en heeft veel gekleurde illustraties.

Doorleestips:

Vond jij heel heel heel vies boek een van de allersmerigste boeken ooit? Lees dan ook eens deze verhalen:



De monstersnackbar – David O'Connell

Joep (8) wordt hulpje in een monstersnackbar. Hij leert wormspaghetti en blubbartaartjes maken van het monster Fuzzby. Ook doet hij mee aan Monsterchef. Met grappige stripachtige tekeningen in zwart-wit.



Dikke Vik en Vieze Lies worden vrienden – Sunna Borghuis

Lies kan op school wel een vriend gebruiken, het liefst de populaire Merel. Die nieuwe jongen, Dikke Vik, wordt het zeker niet. Dan leert Lies Vik door toeval beter kennen. Hij is helemaal niet zo sloom en stom als ze dacht.



[Getsie Gertje](#) – Nanda Roep

Het liefst peutert Gert-Jan in zijn neus.
Daarom vindt iedereen hem vies.
Vooral Ingeborg vindt hem smerig.
Daar baalt Gert-Jan van.
Want hij vindt haar juist zo leuk.
Er is nog iemand die baalt.
Koning Sillebil van Sotland.
Want niemand mag viezer zijn dan hij!

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Hilde