



## Delen van persoonlijke verhalen



Een (pop-up)-tafel hoeft niet meteen een leestafel te zijn. Het kan een praattafel zijn. Hiermee spreek je mensen aan die misschien minder snel in de Bibliotheek komen. Vooral ouderen praten graag over vroeger of hebben interesse in lokale geschiedenis. De praattafel kan overal opduiken, zowel binnen als buiten de muren van de Bibliotheek.

Om het gesprek te starten is het leuk om foto's van vroeger of ouderwetse voorwerpen mee te nemen. Je prikkelt mensen om hun herinneringen op te halen en te delen met anderen. Snel zal er een gesprek ontstaan waarbij mensen zullen beginnen met 'weet je nog'. Tijdens een bijeenkomst zijn er altijd mensen die veel zeggen en anderen die weinig zeggen. Als gespreksleider moet je hierop letten.

Je kunt het delen van persoonlijke verhalen ophangen aan een thema. Dit hoeft niet altijd historisch of lokaal te zijn. Het kan ook gaan over reiservaringen, over opvoeding of over een hobby. Naast foto's, verhalen en voorwerpen is het inbrengen van boeken natuurlijk een uitdaging, vooral als er geen echte lezers in de groep zitten. Je kunt het delen van persoonlijke verhalen ook inzetten als opstap naar samen lezen.

Aantal deelnemers	Doelgroep	Duur	Vorbereidingstijd	Extra kosten
8	Ouderen en mensen die niet zo vaak in de bibliotheek komen en/of mensen die weinig lezen	Anderhalf uur	30 uur	Nauwelijks.