



Inzetten van leesexperts

de boekenwurm



De Lonkende Leestafel brengt verschillende soorten mensen bij elkaar. De boekenwormen lezen graag en veel. Het zijn leesexperts. In deze groep zijn mensen te vinden die andere mensen kunnen helpen met lezen. De tafel staat voor ontmoeting. Lezen hoeft niet het beginpunt te zijn om de leesexpert als ambassadeur in te zetten. Juist de groep niet-lezers spreek je aan op een activiteit. Wat vindt iemand leuk. Stel de tafel en de Bibliotheek hiervoor open. Dat kan koken, voetbal, film kijken, motoren, honden of wat dan ook zijn. De leesexpert moet enige binding hebben met het onderwerp of ervoor open staan.

Via gesprekken over deze onderwerpen kun je mensen wijzen op boeken. De schrijver Alex Boogers ontdekte als kind in de Bibliotheek bij toeval een boek over Muhammed Ali. Hij was verbijsterd. Je kon dus ook over boksen lezen! Deze ervaring kan een leesexpert overbrengen op potentiële lezers.

De leesexpert is op vele manieren in te zetten: als iemand die mensen laat kennismaken met boeken, als taalmaatje, als docent of als gezelschapsmens aan een tafel waar iedereen vrij kan plaatsnemen. Maak deze vrijwillige ambassadeurs belangrijk. Noem ze met naam en toenaam op de website (als zij dit zelf leuk vinden natuurlijk) en geef ze ook de vrijheid om zelf activiteiten te bedenken en uit te voeren. Neem als stelregel dat voor de doelgroep met een taalachterstand een activiteit niet langer dan een uur duurt.

Aantal deelnemers	Doelgroep	Duur	Vorbereidingstijd	Extra kosten
4	Mensen met een taalachterstand, de vrije vogels.	1 uur per sessie	Afhankelijk van de soort activiteit.	Vrijwilligersvergoeding en een klein budget voor activiteiten.