



Lezen in de keuken



Met *Lezen in de keuken* combineer je een leuke activiteit met het oefenen van taal. Het is speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen maar wel van koken houden, de Vrije Vogels. Gezamenlijk bekijk je kookboeken, lees je elkaar recepten voor en kies je meerdere lekkere recepten uit om klaar te maken. Bibliotheek Kennemerwaard organiseert het al paar jaar met succes in een buurthuis.

Met *Lezen in de Keuken* kun je mensen door middel van een sociale activiteit betrekken bij de Bibliotheek en interesseren voor taalprogramma's. Daarnaast is het gewoon gezellig en breng je mensen die elkaar niet kennen bij elkaar. *Lezen in de keuken* kun je heel goed doen met asielzoekers uit diverse landen: inburgeren aan de eettafel / leestafel.

Organisatorisch kan het ingewikkeld zijn. Je hebt een keuken nodig en iemand die de activiteit opzet en stroomlijnt. Een Bibliotheek heeft meestal geen eigen keuken, maar je kunt misschien gebruik maken van de keuken van een samenwerkingspartner, bijvoorbeeld een buurthuis. Zorg voor voldoende kennis over hygiëne en laat ook andere mensen aanschuiven aan tafel. Je kunt aan het eind van een aantal bijeenkomsten lokale prominenten uitnodigen.

Vraag een kleine bijdrage aan de deelnemers en zorg voor een vervolg, bijvoorbeeld een voordelig lidmaatschap. Ook kun je de recepten bundelen en een boekje maken, met het verhaal van de koks.

Aantal deelnemers	Doelgroep	Duur	Vorbereidingstijd	Extra kosten
10	Mensen met een taalachterstand die van koken houden. De Vrije vogel	Een middag per bijeenkomst	200 uur, een goede keuken vinden, deelnemers werven	Ureninzet, een keuken huren, keukengerei regelen en etenswaren inkopen